

VOORKANT

ADVERTENTIES, BINNENKANT COVER!!!

10

DE HISTORIE VAN
DKOD IN HET KORT III



c.k.v. DKOD

inhoud

JUBILEUM 2006 / 2007
TEMPO Jaargang 63, nummer 3
November 2006

14

Column:
Net zo goed als
Collina!



16

Liefde is...

Een hommage aan
twee oude oudpapier
ophalers!

24



Column:
Uit als een nachtkaaars...

Column:
verborgen
SCHOONHEID



26

28



Het seizoen van:
DKOD B1

OVERIGE ITEMS:

- 4** Adressen bestuur
- 5** Van het Bestuur , TC & vacatures bij DKOD
- 8** Jaarverslag & overige zaken: KC
- 12** GEZOCHT: Oudleden & Rooster oudpapier
- 13** Activiteiten Commissie
- 19** Activiteiten & Steun met een kleine bijdrage het jubileum!!!
- 20** Doe mee aan de: Foto Wedstrijd
- 21** Zaalwachten **DKOD B3**
- 22** De sponsorcommissie
- 23** Ledenadministratie & Jarigen
- 25** **Trainingstijden:** Zaal 2006
- 29** Programma zaal 2006

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Erik Boelens
W. Marisstraat 13
6866 AR Heelsum
☎ 0317-313159
e-mail: dkod.heelsum@knkv.net

Penningmeester

Ferry Roozeboom
Kievitsweide 3
6708 BN Wageningen
☎ 0317-460537

Technische Commissie

Michiel Hupkes
HOGenkampseweg 97
6871 JL Renkum
☎ 0317-317468
e-mail: mhupkes@planet.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd

Kathinke Vedder
Hogenkampseweg 166
6871 JW Renkum
☎ 0317-319458

Activiteiten- en Kantinecommissie

Cor van Steenis
Sportlaan 10
6866 NA Heelsum
☎ 0317-312201
e-mail: cvsteenist@zonnet.nl

Ledenadministratie

Joop van Heunen
Th. De Bockweg 44
6871 EJ Renkum
☎ 0317-312944
e-mail: jvheunen@planet.nl

Redactie Tempo

Annette van den Berg
Prins Bernhardlaan 8
6866 BX Heelsum
☎ 0317-315286
e-mail: 5.berg@hetnet.nl

Sportcomplex

Wilhelmina Sportpark
Clubhuis "De Berk"
Sportlaan 12
6866 NA Heelsum
☎ 0317-316608

Productie: Fa. A. de Jong
Distributie: Erik Boelens
Website: www.dkod.nl
E-mail: webmaster@dkod.nl

GEZOCHT

Voor ons jubileum zijn wij op zoek naar:
oud-leden

We hebben al veel namen dankzij oude ledenlijsten maar meestal klopt het adres of, bij de vrouwen, de achternaam niet meer. Weet jij iemand die lid is geweest van DKOD b.v. oom – tante – neef – nicht – collega – buurman – buurvrouw of wie dan ook geef ons dan even naam en adresgegevens door. Ook een eventueel e-mail adres is makkelijk.

Stuur deze gegevens naar:

Fea Boelens
Willem Marisstraat 13
6866 AR Heelsum
tel. 0317 313159

E- mail: dkod.heelsum@knkv.net

Graag o.v.v "adres oud lid "zodat we weten waar het over gaat en niet denken dat het spam is.

OUD-LEDEN

Inleveren kopij voor
de volgende Tempo:

15 december 2006

Jaargang 63
nummer 3
november 2006

TEMPO is een uitgave van ckv DKOD, Heelsum. Overname uit TEMPO is toegestaan mits duidelijke bronvermelding.



van het BESTUUR

Alle teams van DKOD uit de competitie gehaald!

Zo zou een kop in de Gelderlander uit 2010 kunnen zijn! Het KNKV heeft een verplichte scheidsrechter levering (VSL). Deze regeling houdt in dat er voor elk team in de wedstrijd-competitie een scheidsrechter geleverd moet worden. Dit gaat om neutraal geleide wedstrijden. De scheidsrechter moet bij andere verenigingen gaan fluiten. Nu is het zo dat elke wedstrijd die te weinig wordt gefloten er een boete aan de vereniging wordt opgelegd van 10 rekeneenheden (ca €35). Verenigingen die meer fluiten krijgen een bonus. Vanwege een gebrek aan scheidsrechter die op naam worden aangewezen krijgen de verenigingen enkele wedstrijden op verenigingsnaam aangewezen. Het KNKV is op dit moment bezig met een Masterplan Arbitrage op te stellen en heeft o.a. als doelstelling om 90% gekwalificeerde scheidsrechters in 2010 te halen. Deze moeten op naam worden aangewezen. Ook het leveren van beoordelaars wordt verplicht gesteld. Mogelijk wordt als sanctie ingevoerd: het uit de competitie nemen van teams bij het structureel te weinig leveren van scheidsrechters. Nu kom je er nog met een boete vanaf.

De laatste jaren hebben we maar één scheidsrechter gehad die op naam werd aangewezen en neutrale wedstrijden floot. Dick is echter hiermee gestopt en beoordeelt nu scheidsrechters. Nu hebben we dus niemand die aan de nieuwe eisen voldoet en zouden we dus niet aan de competitie mee mogen doen. We moeten dus mensen vinden die een scheidsrechterscursus wil volgen en dan ook neutraal gaat fluiten. Wie wil dit gaan doen? Je kunt wel zeggen dat een tekort aan scheidsrechters een probleem is van de bond. Dit is helaas ook een probleem van DKOD. Alle verenigingen samen vormen n.l. het KNKV. Het Masterplan Arbitrage is nog in bewerking en wordt mogelijk op de Algemene Vergadering van het KNKV in 2007 vastgesteld.

Ledenvergadering

Op maandag 30 oktober hebben we onze najaarsvergadering gehouden. De jaarverslagen en financiën zijn goedgekeurd. We hebben het seizoen met mooie cijfers afgesloten en hierdoor is onze betalingsachterstand bij de gemeente weggewerkt.

Michiel Hupkes is herkozen als bestuurslid en we hebben afscheid genomen van onze voorzitter Rien Hooijer. Michiel sprak zijn bewondering voor Rien uit op de manier waarop hij de knoop kon doorhakken als dat nodig bleek en bedankte Rien voor zijn inzet en hoopt hem nog regelmatig op het veld langs de lijn te zien. **Rien bedankt!**

Helaas is het ons niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden en is er niemand die zich hiervoor heeft aangeboden. Het bestuur zal op de eerste bestuursvergadering bekijken hoe we zijn taak als voorzitter gaan verdelen/invullen. We gaan op deze vergadering ook met een mogelijk nieuw bestuurslid praten.

We hebben bij DKOD veel vrijwilligers, alleen het is erg moeilijk om een volledig bestuur te krijgen. Ook andere vacatures zijn moeilijk in te vullen. Zoals in het eerste stukje te lezen is, moeten we ons zorgen maken, en nieuwe scheidsrechters zoeken, vinden en opleiden.

Op de ledenvergadering kregen de aanwezige leden de mogelijkheid om aan te geven wat zij belangrijk vinden voor DKOD m.b.t. de plannen met de Rijnkom. Michiel had enkele punten op papier gezet en de leden konden bij de punten die ze belangrijk vinden een sticker plaatsen. De leden vinden de kantine en ons clubje belangrijk. Ook het kunnen blijven sporten tijdens de bouw is een punt van aandacht. We nemen deze "peiling" mee in het bepalen van ons standpunt.

Tijdens de rondvraag kwam Jaap met het idee om beter gebruik van het clubhuis te maken en een dartcompetitie op te starten. De statuten zullen we dan wel moeten aanpassen.

De ledenvergadering was het hier mee eens.

Namens het bestuur
Erik Boelens

SJAALTJES

Er zijn ook verenigingssjaaltjes te koop á € 10,- Bij Fea Boelens, Willem Marisstraat 13 Heelsum.

De jubileumcommissie

*In een gezellige,
maar ook doelgerichte sfeer
bieden we een aantal vrijwilligerswerkplekken aan...*

Voorzitter van het bestuur

- Zit voor
- Zit indien nodig ook wel eens achter mensen aan
- Houdt overzicht in (leden en bestuur) vergaderingen
- Houdt het algemene beleid in de gaten
- Onderhoudt indien nodig externe contacten

Algemeen lid in het bestuur

- Doet mee aan discussies in het bestuur
- Vult de gaten op die eventueel vallen
- Onderhoudt contacten met de commissies

Wedstrijdsecretaris senioren (in de TC)

- Zorgt voor het wedstrijd secretariaat (spelerskaarten, wedstrijdschema's)
- Verplaatst evt. wedstrijden en is contactpersoon voor andere verenigingen
- Verdeelt overige taken in goed overleg met de verantwoordelijke technische zaken senioren

Zaalwacht (alleen gedurende zaterdagdagen in het zaalseizoen)

- het bijhouden van de stand
- het ontvangen van bezoekers
- het genieten van de wedstrijd
- voor meer info: zie de bruine klapper

Loterijmanager (alleen in het zaalseizoen)

- Het organiseren van de loterij in de zaal
- Zorgt dat er prijzen zijn
- Het trekken van de winnaars
- Het uitreiken van prijzen (waaronder Megavlaai) aan de gelukkigen
- Maakt de kamp commissie gelukkig

Scheidsrechters

- Het niet reageren op: hé scheids
- Het willen uitoefenen van rechtvaardige macht met een fluit

We bieden:

- Een gezellige werksfeer
- Leuke dynamische collega's
- Dankbare spelers en trainers
- Zo af en toe een kop koffie, een schouderklopje en veel leerzame discussies
- Daar waar nodig een passende opleiding en inwerk periode

Algemene vereisten

- Een goed humeur
- Een beetje tijd
- Goede contactuele eigenschappen

Voor meer informatie en solliciteren...

Michiel Hupkes (voorzitter TC)

Erik Boelens (bestuur)

van de TC Positie kiezen...

Het thema van het nationale korfbal congres afgelopen zaterdag was voor ons zeer toepasselijk, bijzonder inspirerend en confronterend: **positie kiezen**.

Het was toepasselijk omdat we daar hard mee bezig zijn in het bestuur, de TC en al de commissies. Het was confronterend omdat we (Erik en ik) eigenlijk een spiegel voor onze neus kregen en moesten kijken hoe we het doen met ons positie kiezen.

Het was inspirerend omdat er veel thema's waar we als club hard aan werken in workshop behandeld werden.

Het ging over het licht in het clubhuis dat eigenlijk 168 uur per week zou moeten branden, of te wel hoe vaak gebruik je je clubhuis, hoe vergroot je de bezetting (en daarmee omzet), met wie ga je samenwerken in het clubhuis etc.

Het ging over sponsoring waarbij mijn voornaamste eye-opener was dat we misschien wel iets van sponsors vragen, maar eigenlijk niet weten waarom die ons willen sponsoren, wat kunnen we voor ze betekenen en hoe kunnen we dat doen.

Het ging over leden als betalende klanten of als verenigingsmensen, waar ik al eens eerder in de Tempo over schreef.

Het ging over normen we waarden, over identiteit van je club, over de voor- en nadelen van een verenigingsmanager en over de beste manier om je club te organiseren en de keuzes die je daarin kunt maken.

Als club staan we voor belangrijke keuzes (denk bijvoorbeeld aan de Rijnkom discussie) en ik hoop dat we op de ledenvergadering (die als ik dit schrijf nog komen moet) daar met zijn allen weer een stapje in kunnen zetten.

Mijn eigen beeld is wel duidelijk. Ik streef een gezonde maar traditionele vereniging na.

Een vereniging die leden heeft die betrokken zijn bij het spel en bij de club.

Een vereniging waar je graag bent, niet alleen voor een wedstrijd, maar ook voor een bak koffie en een praatje.

Een vereniging waar je al jong begint, en waar je voor de rest van je leven betrokkenheid bij voelt.

Een vereniging die tegelijkertijd kritisch naar zichzelf durft te kijken om te leren van fouten en haar nek durft uit te steken als dingen anders en beter zouden kunnen

Een vereniging die zich ook maatschappelijk verantwoordelijk voelt.

Het congres eindigde met een verhaal over een klein cluppie dat groot is geworden door drie regels nauwgezet na te volgen:

- ⇒ de scheids heeft altijd gelijk
- ⇒ als je kind hier speelt ben je hier ook als ouder
- ⇒ en als je hier toch bent als ouder kun je gelijk wel het een en ander doen voor de club.

Ze spreken mij wel aan die regels, hoewel ik ook wel eens moeite heb met beslissingen van scheidsrechters, hoewel ik ook wel eens heb moeten kiezen tussen mijn dochters wedstrijd (ze speelt nu trouwens in Amsterdam) en die van mijn voetballende zoon. En ook ik heb wel eens het gevoel dat (te) veel werk op mij (en mijn mede hardwerkende vrijwilligers) terecht komt, waardoor thuis er regelmatig bekaaid vanaf komt.

Maar ik geloof toch in die regels die een goede sfeer langs het veld waarborgen, gezelligheid en drukte in de kantine geven en met veel schouders het werk licht maken
Doe je mee?

Michiel Hupkes
Voorzitter TC

jaarverslag van de: **KC**

Even het geheugen oprissen:

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor het beheer van ons clubhuis de Berk. Naast de dagelijkse zaken, zoals inkoop, bar bezetting, schoonmaak en onderhoud, is het noodzakelijk dat alle vergunningen en wettelijke regels worden nageleefd.

We hebben o.a. met de volgende vergunningen te maken:

- ⇒ Gebruikers vergunning
- ⇒ Horeca vergunning
- ⇒ De HACCP-code

O.a. de volgende taken vallen onder de K.C:

Onderhoud clubhuis	Agenda beheer clubhuis
Afval clubhuis	Inkoop van goederen t.b.v. de bar
Controle op naleving en beheer	Opstellen barrooster
Vergunning	Instructie barmedewerkers(sters)
Schoonmaak clubhuis	

Zo dit was even een oprissen van wat het ook alweer inhoudt de kantinecommissie.

Het begon voor mij op 30 december 2005, met de oliebollenactie. Ik weet nog wel dat het heel vroeg was, en met een groep vrijwilligers, en dat we heel veel oliebollen gebakken hebben. Maar het was een groot succes; 3000 oliebollen verkocht met een netto opbrengst van 810 euro.

In een van de eerste vergaderingen hebben we alles eens op een rijtje gezet, en de taken verdeeld zodat niemand meer teveel op zijn bordje krijgt.

Op 29 maart 2006 zijn we begonnen met een eerste instructie bar medewerkers(sters), waarbij er naar gestreefd wordt om iedere barmedewerk(st)er minimaal een I.V.A cursus te geven. Ook hebben we gekeken naar de kantine inrichting, en zijn er een heleboel plannen ontstaan, waarvan enkele al gerealiseerd zijn.

Verder hebben we een aantal regels voor gebruik van de berk opgesteld, en zij we begonnen met het opnieuw organiseren van de bar en het magazijn. Ook hebben we via een speciale barmedewerk(st)ers bijeenkomst met een demonstratie van en uitleg over wat te doen bij een "vlam in de pan", een aantal barmedewerk(st)ers een Instructie Verantwoord Alcohol gebruik gegeven.

Tevens hebben we een schoonmaak rooster opgesteld voor het schoonmaken van de kleedkamers door de teams van dkod 1- 2- 3 en de junioren, dit levert ons een enorme besparing op. Ook hebben we plannen om de kleedkamers op te knappen, opnieuw schilderen, andere douchekoppen, wandtegels en eventueel vloertegels.

Er is ondertussen ook een andere verwarmingsketel geregeld die 10 jaar jonger is allen hij moet nog wel geplaatst worden, daarbij kan dan ook een warm en koud water kraan in het ballenhok gerealiseerd worden wat de keuken weer ontlast. (**wie o wie helpt ons hiermee.**)

Ondertussen staan er dank zij vrijwilligers en dankzij onze hoofdsponsor "Hooijer Wegenbouw" al twee andere zeecontainers, waardoor we weer wat meer ruimte krijgen. Dankzij veel vrijwilligers is het pad en het pleintje achter de kantine betegeld, en ook is er door deze vrijwilligers een grote schoonmaak gehouden in en om de Berk.

Hulde en dank hiervoor, is zeker op zijn plaats, want DKOD kan niet zonder vrijwilligers. Helaas hebben we niet voldoende vrijwilligers kunnen vinden om wekelijks de kantine schoon te maken, dit wordt nu gedaan door een schoonmaakster die ingehuurd is.

Nu we het eerste deel van het veld seizoen er op hebben zitten, willen we alle leden een compliment maken, omdat we dankzij jullie nu een schonere en opgeruimde kantine hebben. We hopen dat we al onze plannen, met hulp van jullie kunnen waar maken.

De kantine Commissie

overige zaken: K C

Nu het zaalseizoen weer begint, willen we nog wel even stil staan bij het afgelopen veld seizoen wat betreft de kantinecommissie.

Zoals ik ook al 31 oktober (de ledenvergadering) vertelde, begon het voor mij met de oliebollen actie en nu ik dit schrijf zijn we alweer bezig met de komende oliebollen actie, Het jaar is omgevlogen.

Maar goed even over de K.C, we hebben volgens mij heel veel opgestart en veel plannen gemaakt, van het opstellen van regels voor het gebruik van de Berk, tot en met het schilderen (gedeeltelijk) van het boegboord en alles wat daar tussen ligt.

Maar het meest content ben ik met de vele barmedewerk(st)ers, deze mensen hebben veel werk verzet achter de bar, en dat viel niet altijd mee met al die veranderingen, ook werd er steeds meer omgezet. Alle barmedewerk(st)ers bedankt en ik hoop dat jullie het nog lang willen blijven doen.

Zonder de andere leden te kort te doen (want we hebben een enthousiaste en gezellige K.C) wil ik Barendien bedanken die het (tot nu toe) steeds maar weer voor elkaar kreeg om voldoende barbezetting te regelen. Ook de vele vrijwilligers wil ik nogmaals bedanken, en ik hoop dat ik nogmaals een beroep op jullie kan doen.

Op dit moment is het een stuk rustiger in de Berk en kunnen er en heleboel klussen gedaan worden. Gelukkig wil Gerrit Beekhuizen ons helpen met de verwarmingsketel op te hangen en leidingen te leggen naar zowel de keuken als naar het ballenhok (voor de schoonmaak van de kleedkamers).Gerrit bedankt.

Maar dat neemt niet weg dat er nog heel veel werk overblijft, zoals het schilderen en opnieuw betegelen van de kleedkamers, buiten moet er nog een aantal tegels gelegd worden en ook het boegboord moet nog afgeschilderd worden.

Ik hoop ook nu weer vele vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor deze klussen. Dus geef je op, je doet het voor je eigen club en het is nog gezellig ook.

Namens de K.C.

Woninginrichting Krecting

tapijten • vinyl • gordijnen • parket • marmoleum • laminaat • zonwering • slaapcomfort



Kerkstraat 77 • 6871 BJ Renkum • Telefoon (0317) 42 48 73 • www.woninginrichtingkrecting.nl



De historie



van DKOD in het kort III

Heelsum wordt op de kaart gezet.

Het is 1957 en DKOD viert haar zilveren jubileum en binnen de vereniging en daarbuiten is men verwonderd hoe de vereniging zich staande heeft weten te houden en dat niet alleen, maar ook het feit dat binnen de CKB een vooraanstaande rol was ingenomen. Het werd allemaal nog veel mooier in dit jubileumjaar. Ik zou de historie en iedereen tekort doen als ik niet een stuk uit de "Jubileumbrief" van Arjoanus in dit deel zou zetten. Het lijkt wat makkelijk, maar beter verwoorden als dat hij het deed, dat gaat me echt niet lukken, dus gaat de spellingscontrole weer even uit.

Beste klupleje,

Me magge deze maand gedenke asdatteme veur 25 jaor geleje opgericht wiere. Fn meej dat feit magge wij lede van Deekadee ons gelukkig prijzen. Allereerst wil Arjoanus hulde brengen aon die minse, die indertied het innietsejaotief genome hette um een korfbalklup op te richten. Htoe ze het veutmekoate gektege hette is mien een raodsel. Fn da ze tegenwarking gehad hette steed zo vast as een gemetseld keujeshok. Al die jonges en detens zo mar meej mekaote uut korfballe, da was bar arg. Fn die detens harrehet noterbene in der lui koppe gehaold um meej dat gedraof meej die bal de eige gebreide zwarte sjetkousen uut te doen en die rokke tot net zo wat bij de knieschijf te laote hange, da gong nooit goed, vast nie. Fn de jonges, der waote ok een paor grote lummels bij, ok al op de blote kuitlatte meej der bokspiepe net iets onder de kniejes afgeknipt. Daor kwiem geen barst van terech, da gong

nooit en te nimmer goed! Mar die zwartkiekers hatte het nou weet es een keer glad mis. Htet gong wel goed. Want nou nao 25 jaor zin wij dei minse door onuutsprelek dankbaar veur. Daarom leje en begunstegers en zij die het denke te worre: "Hulde aon de oprichters".

Ook anderen lieten zich niet onbetuigd en wilden ook niet onder doen voor Arjoanus, de afdelingsvoorzitter bracht zijn felicitatie over in het dialect. Ook hieruit enkele citaten.

Op tie twedde pinksterdag (1933) miek'k feur 't erst kennis meej Dee-Kao-Odeej, Da'wil dus soefeul segge asda'k de sillefere jubelaores uut Heelsum bekant fier un twintig lange jaore ken en dus eiges op'n jaor nao oek so'n bietje jubeleer. In de 25 jaore da Dee-Kao-Odeej nouw besteet he'k ze fan 'n klein boere klupke fan bonkers, deurlopers en schrouwers niet allenig sien uutgruuje as de best ge-uuregaoniseerde, grotste en sterrekste klup van Gelderland, die de letste joare op't kampejoenschap gw-abbeneerd wier, maor oek da's'n eige kan mete met de sterrekste klups uitte hele Seekebeej en opte kurrufbafelde oferal 'n gefresde tegenstander is geworre. 't Lijt nie op mien weg um ofer al de heldedaoje fan Dee-Kao-Odeej te schrieve, doar sujje ien dit jubeleejum nummer Fan Dee-Kao-Odeej sat ofer kenne lese. Maor wel wi'k d'r efkes bij stil staon hoe'k m'n eiges nog aste dag fan gister heerinder da'Dee- Kao-Odeej kampejoen wier fan de Bonsdag ien Doetechem. Da wier de sensaasie fan't jaor en de hele Seekebeej leij d'r sowa fan onderstebefe da'soe'n boereklupke uut Gelderlaand 'm dat flikte. En wa mien oek altied soe ber feul plesier het gedaon da wier de urregaonesasie fan de Gelderlanddag, Da deej gin ene klup ien Gelderlaans hullie nao. Ien't offesjeel urgaon fan de Seekebeej he'k 's 'n keer geschreve dat Dee-Kao-Odeej "de paorel fan Gelderlaand"wier. En nao soeful jaor laoter durref'k sonder blikke of blose te segge asdat de klup van Veenendaol, de Rosebeumkes, de fan de Fegters, de Jong's, de Goojerd, de polpeleere Woutje Hoeye en hoe al die andere minse meer magge hiete, een kroonjweel is fan de hele kristeleke kurrefbalbond, O soo !

*En daarom ouwe en jonge Dee-Kao-Odeejers
allemaol herteluk gefeleseteerd meej jullie siillefere
jubeleejum.*

De herteleke groete fan die sig nuumt Hent.

Tot zover wat stukken in het dialect, maar er komen er gegarandeerd meer. (heerlijk als je niet blind kan typen!)

We maken een klein stapje van april naar een historische dag in de DKOD-geschiedenis, namelijk 6 juli 1957, de dag waarop DKOD de eerste Nederlandse titel op het hoogste niveau in de wacht weet te slepen. Wat in 1956 net niet lukte, omdat Vriendenschaar net iets te sterk was, lukte tegen Pernix wel. Op een te klein veld in Leiden werd in een uitermate spannende wedstrijd een 8 – 8 gelijk spel uit het vuur gesleept. Heelsum was op een andere manier te klein die gedenkwaardige 6^e juli, want door een 6-4 overwinning was de eerste landstitel voor DKOD een feit. Alles en iedereen die ook maar iets met DKOD te maken had was zo trots als een pauw en dat was volledig terecht. DKOD had als eerste ploeg de westerse overheersing doorbroken en een mooier cadeau als de landstitel kon de jubilerende vereniging zich niet wensen.



Ook de afdelingsvoorzitter deed weer een duit in het zakje, waarvan hieronder toch nog maar een kleine passage.

Brief uut Gelderland

(ien nimwegs diejalek gesgrefe)

Beste Seekebeejers,

De daotum fan de sesde juli negetien hondert seufe en fiftig sal ien de gesgiedenis fan't gelderse kurrefbalspul feurtaon meej gouwe letters gesgrefe wurde. Optie gedinkwaordege saoterdag het naomeluk 't Heelsumse Dee-Kao-Oo-Deej 't roemruchte Perreniks uut Leije ien de heupswoaj genomme en se meej ses-fier 'n pak pitte gegefe waormeej de klup fan Fenedaal-um maor's 'n bekend kopstuk te nuume- 't gepersteerd het um feur 't erst ien't bestaon fan de Seekebeej 't abbelement op't kampejoensgap fan't weste af te pikke en aon de perfinsie te gefe. D'r is 'n tied gewest asdazze fan't gelderse kurrefbal sproke as fan boerekool kurrefbal, maor de letste jaore wier da hoe langer hoe sagter

gesmiespeld en van af nou furreft da gin enkele Seekebeejer sellefs mer te fluustere. Dee-Kao-Oo-Djee het laote sien asdazze ien 'n durrepke nie onder hoefe te doen feur de minse uute stad. As stadse meheer kan'k da sonder blikke of blöse segge.

Na het geweldige jubileumjaar blijft het goed gaan met DKOD, de kampioenschappen stapelen zich op, een nieuwe Nederlandse titel laat echter een aantal jaren op zich wachten. In 1960 komt de erevoorzitter van DKOD, de heer Veenendaal te overlijden. De man die in 1937 besloot om het zinkende DKOD-schip weer vlot te gaan trekken en toen nog niet kon vermoeden welke fantastische koers dit schip onder zijn bezielende leiding zou gaan varen. In de oorlog bleef hij zijn principes trouw en loodste DKOD illegaal door de zware oorlogsjaren.



In 1962 hadden enkele mensen van buiten de gemeentegrenzen zich aangesloten bij DKOD, want de korfbalprestaties van het dorpskluppie had toch wel aantrekkingskracht. Nu zijn dat soort zaken heel gewoon, maar in 1962 lag dat toch wel even anders. Vanuit het afdelingsbestuur kwam het verzoek om de "buitenlanders" als lid te weren. Een passage uit de brief van het afdelingsbestuur luidde ; "Het lid zijn van niet Heelsummers of Renkummers staat het afdelingsbestuur niet aan. De kadercommissie zal met H. van Barneveld en mej. Dikkers gaan praten en voorstellen lid te worden bij een vereniging in hun woonplaats".

De "buitenlanders"bleven gewoon lid van DKOD en

vervolg op de volgende pagina...

weer was DKOD trendsetter en dat zou niet de laatste keer zijn.

Ook was DKOD in 1962 gastheer voor de Gelderlanddag en het toernooi werd weer een juweeltje, iets wat DKOD in de vingers had als geen andere vereniging. De grootste Gelderlanddag uit de geschiedenis werd er één om in te lijsten. Het leek wel een sprinkhanenplaag in Heelsum, waar meer dan 1800 korfballers en hun supporters een geweldige korfbaldag beleefden en waar ook de zon zich van zijn beste kant liet zien.

Het 30-jarige DKOD bleef verbazen en alle critici van de beginjaren, dat de vereniging maar een kort leven beschoren zou zijn, die hielden wijselijk hun mond en keken toch wel enigszins jaloers naar dat dorpskluppie, dat was uitgegroeid tot de toonaangevende vereniging binnen de CKB. Arjaonus Heiknuppel omschreef dat als volgt; "Der binne der nog zat die vandaag de dag wa aon te marke herre op Deekadee. En da kumt kopzaokelijk asdat ze sjeloers binne op Deekadee. Deekadeej is altied een grote famielje gewist en da wille ze blijve. Ze hange as klitte aon mekaore, daor kusse sommige minse nie teuge en ze lache in der lui vuustje as ter iets verkeerd of fout gedaon wor in Deekadee, das bar jammer dat tie minse so bekrompe binnen, sjeloersheid is een arge ziekte, daor wor je nie gou beter van."

Tot zover deel 3 van de historie, in deel 4 gaat het feestje gewoon nog even door in de voor DKOD prachtige jaren zestig.

Dick Hoegen

GEZOCHT

Voor ons jubileum zijn wij op zoek naar:
oud-leden

We hebben al veel namen dankzij oude ledenlijsten maar meestal klopt het adres of, bij de vrouwen, de achternaam niet meer. Weet jij iemand die lid is geweest van DKOD b.v. oom – tante – neef – nicht – collega – buurman – buurvrouw of wie dan ook geef ons dan even naam en adresgegevens door. Ook een eventueel e-mail adres is makkelijk.

Stuur deze gegevens naar:

Fea Boelens
Willem Marisstraat 13
6866 AR Heelsum
tel. 0317 313159

E- mail: dkod.heelsum@knkv.net
Graag o.v.v "adres oud lid "zodat we weten waar het over gaat en niet denken dat het spam is.

OUD-LEDEN

Kijk het rooster goed na. Indien je niet kunt, ruil dan met iemand uit een andere maand en geef dit aan mij door. Op vrijdag beginnen we om 18.00 uur. Op zaterdag om 10.00 uur. Telefoon Peter : 0317-314568 of 06-53881850

Wijk	Datum	Personen
Doorwerth	Vrijdag 24 november 2006	Harke cleveringa, Stefan Hartkorn Hans Jansen, Ben de Hond
Heveadorp	Zaterdag 25 november 2006	Jan Westerhof, Albertjan van de Vegte
Doorwerth	vrijdag 29 december 2006	Peter van Ballegoijen, Jako van der Kolk, Eric Lam, Ruud van de Vegte
Heveadorp	Zaterdag 30 december 2006	Jan Westerhof, Arie van Ballegoijen

ROOSTER OUDPAPIER



Word ook lid van Vrienden van D.K.O.D.

DKOD HEELSUM
5 APRIL 1932

Stort €50,- per jaar op rekening nummer 385064780
en geef je naam op bij Cor van Steenis.

Je naam komt dan als clubsponsor op het grote bord in de Berk te hangen.

Activiteiten Commissie

Op 2 september hebben we meegedaan aan de actie T.V. Gelderland Helicam, met een heel stel jonge vrijwilligers is er op het veld een grote taart met een kroon van lichten ontstaan met bijbehorende tekst, ik weet nog wel dat we in het donker de letters met kleine spijkers vast maakten. Ondanks de korte voorbereiding waren we toch genomineerd, waarbij we verschillende keren op tv te zien zijn geweest.

Het darttoernooi op 16 september was ook weer een gezellige avond, met een feestelijke stemming. Bijzonder was ook het levend cluedo met een goede opkomst. Het was goed georganiseerd, en het kostte wel enige moeite om er achter te komen dat dj Peter toch echt wel de dader was, ook was het wel een beetje eng zo in het donker en waren er maar weinig zaklantaarns, maar ja het mobieltje gaf ook licht.

Op 21 oktober konden we weer eens ouderwets feesten op de oldies party, waar ook gretig gebruik van werd gemaakt. Ook dit was weer een gezellige avond.

Op 15 november wacht ons alweer de volgende activiteit en wel een knutselmiddag voor de F t/m D jeugd, wat het wordt is nog een verrassing.

Namens de A.C



Net zo goed als...



Cartoon: Goguetons

COLLINA!

Een jaar of vijftien geleden stelde Kees Jansma, die toen nog bij Studio Sport zat, een lijst op met zijn persoonlijke favorieten in de voetbalsport. Hierbij kwam alles aan bod: beste verdediger, beste trainer, mooiste shirt, beste materiaalman (Sjakie Wolfs natuurlijk) en ga zo maar door. Aan de beste scheidsrechter kwam de brave Kees echter niet toe. Dat kon "ie gewoon niet uit z'n strot krijgen. En hij is niet de enige: veel trainers en spelers beschouwen de man in het zwart als een noodzakelijk kwaad.

De FIFA denkt hier uiteraard anders over. De internationale voetbalbond roept elk jaar een arbiter uit tot "Scheidsrechter van het jaar". De laatste vijf jaar was deze verkiezing niet erg spannend: al jaren steekt Pierluigi Collina er met kale kop en schouders bovenuit. Vriend en vijand waren het er dan ook roerend mee eens dat de Italiaan de finale mocht leiden van het WK 2002. En dit was uiteraard niet de eerste eindstrijd die hij toegewezen kreeg. In 1996 floot hij de finale op de Olympische Spelen in Atlanta en in 1999 leidde hij de roemruchte finale van de Champions League tussen Bayern München en Manchester United, toen de Engelse ploeg in blessuretijd een 0-1 achterstand omhoog in een 2-1 overwinning.

Collina is niet alleen al jarenlang mijn favoriete scheidsrechter, hij is ook mijn grote voorbeeld. Zelf hanteer ik ook met grote regelmaat de fluit, op het korfbalveld weliswaar, maar dat mag de pret niet drukken. Zoals bijna alle scheidsrechters waren mijn sportieve prestaties meestal niet best en besloot ik daarom te gaan fluiten. Want neem van mij aan: bijna alle arbiters zijn ambitieuze strebertjes die het niet

kunnen uitstaan als ze de top niet kunnen halen; zij kunnen het dan ook niet hebben dat anderen beter zijn dan zij en daarom stoppen de meesten met spelen en proberen ze op een andere manier de top te halen.

Net als alle andere sporters heeft ook elke scheidsrechter wel iemand die zijn grote voorbeeld is en bij mij was (en is) dat Collina. Ook mijn vriend Bert wilde net zo goed worden als "die kale" en wij meldden ons in 1999 dan ook samen aan voor de Scheidsrechterscursus van de korfbalbond. We waren bloedfanatiek en vastbesloten om ooit in Ahoy de finale te mogen fluiten van het Nederlands Kampioenschap Zaalkorfbal. We zaten vooraan tijdens de theorielessen, verbeterden de docent om de haverklap en haalden hoge cijfers voor het theorie-examen.

Ook het praktijkgedeelte was geen enkel probleem. We zochten samen de moeilijkste wedstrijden uit, waarbij Bert dan de eerste helft moest fluiten en ik de tweede helft. Uiteindelijk slaagden we met vlag en wimpel. En toen was het echt zover: we kregen allebei onze eerste officiële wedstrijd toegewezen en mochten als vertegenwoordiger van de Korfbalbond het veld op!

Onze eerste wedstrijden liepen gesmeerd. We kregen weinig commentaar van de spelers én goede beoordelingen van oude wijze mannen die langs het veld stonden. Bert en ik fietsten dan ook allebei met hoge snelheid door de laagste klassen en binnen een jaar floten we allebei regelmatig wedstrijden in de C-Hoofdklasse (kinderen tot en met 13 jaar). In juni 2001 beleefden we ons "finest hour": we werden allebei

opgeroepen voor het Nederlands Kampioenschap C-aspiranten.

Op dit NK moest elke scheidsrechter twee poulewedstrijden fluiten, waarna de finale toegewezen zou worden aan degene die het beste gepresteerd had. En dat was Bert! Hij was zo trots als een zesjarig kind dat op één dag drie zwemdiploma's heeft gehaald en liep naast zijn schoenen het veld op voor de grote finale. Hij voelde zich helemaal Collina, maar dan mét haar. Ik bleef achter en ik vond het allemaal wel best, want zelf was ik aangewezen als reserve, dus ik had het helemaal niet slecht gedaan.

Bert floot een prima finale. Hij liep als een veldheer tussen de spelertjes en bij al zijn beslissingen was er geen speld tussen te krijgen. Niet alleen de spelers, maar ook de coaches en het publiek hadden geen enkel commentaar. En wie het toch waagde, werd door Bert doordringend aangekeken. Het handelsmerk van zijn grote voorbeeld!

Na twee keer vijftien minuten was de wedstrijd afgelopen en stond een 4-4 eindstand op het scorebord. Bert had de pest in, want nu werd het verlengen en nu kon het alleen nog maar misgaan. Als het nu afgelopen was geweest, had hij met een gerust hart aan het bier gekund. Nu liep hij het risico dat er toch nog iets vervelends gebeurde.

Hij heeft nooit meer zo gelijk gekregen als toen. De verlenging zou tien minuten duren en na negen minuten en veertig seconden was de stand 6-6. Het kampioenschap zou dus beslist moeten worden via strafworpen. En toen ging het faliekant mis. De bal rolde over de zijlijn en Bert maakte zijn enige fout van het hele toernooi: hij gaf de bal aan de verkeerde partij. De bal werd uitgenomen en vijf seconden later viel het beslissende doelpunt: 7-6.

Het publiek bestormde massaal het veld. De aanhangers van de winnende ploeg renden naar hun helden, de rest ging achter Bert aan. Ik wist niet dat die jongen zo snel kon lopen. Hij vluchtte naar de kleedkamer en werd daar drie kwartier later onder politiebescherming uitgehaald. Hij keek als een zesjarig kind dat tijdens het examen voor het A-diploma van de bodem is gevist.

Bert heeft nooit meer een wedstrijd gefloten. Hij had er geen zin meer in en zijn beste sportieve prestatie van de afgelopen anderhalf jaar is een eervolle negentiende plaats tijdens het klaverjastoernooi van de plaatselijke atletiekvereniging.

En mijn eigen carrière? Nou, die verliep niet veel beter. Ik was op zich lekker bezig, maar in april 2002 floot ik een wedstrijd in de Overgangsklasse Junioren, die - buiten mijn schuld - volledig uit de hand liep. De spelers schopten elkaar helemaal overhoop en ik was gedwongen om een handvol rode kaarten uit te delen en de wedstrijd te staken. Toen had ik er meteen geen zin meer in. Als ze elkaar willen doodslaan, dan moeten ze dat maar doen. Maar dan wel zonder mij! Sindsdien fluit ik bijna wekelijks, maar wel in de tweede klasse. Die mensen gaan tenminste voor hun

plezier het veld op, net als ik.

Zoals Collina zijn we dus nooit geworden, Bert en ik. We wilden graag op hem lijken, maar het mocht niet zo zijn. Bert fluit helemaal niet meer, zelf treed ik op als anonieme fluitist. En de zaalfinale in Ahoy fluiten? Het zal altijd een droom blijven, maar ook niet meer dan dat.

Met toestemming (waarvoor hartelijke dank) van de auteur : Jacco van den Boogaart geplaatst.

OLIEBOLLEN



Tijdens de jaarvergadering hebben jullie kunnen horen dat vorig jaar de oliebolactie weer een groot succes is geweest.

Reden te meer voor de KC er ook dit jaar weer voor te gaan.

Dus mensen geef het vast door aan iedereen bij je in de buurt dat ze straks weer van die overheerlijke oliebolletjes kunnen bestellen.

T.z.t. krijgen jullie via jullie train(st)ers verdere informatie uitgereikt.

Namens de KC, Barendien Hooijer

Actie 05-12-2006

Ook dit jaar lukt het niet zonder hulp van jullie!
Wie doet er mee?

**Bel: Martine Lijftogt
0317-313278**

OLIEBOLLEN ACTIE



Liefde is...



Een

hommage

aan twee

oude

oud papier

ophalers...

Komen naar het clubhuis voor een interview...

clubliefde!

Jaren lang het oud papier ophalen in de omgeving voor een korfbalclub...

'clubkasliefde!'

Vertellen dat je die dag 52 jaar getrouwd bent...

echte roze wolk liefde?

Na 1,5 uur naar huis willen...

Ah, natuurlijk voor uw

52^{de} trouwdag!?

Nee, voor het voetbal...

clubliefde!

Auteurs: Wilco & Fea

Dat overkwam ons een donderdag in september toen ik de heren van Ginkel en Staal aan het interviewen was samen met Fea. In het kader van het 75-jarige bestaan van de korfbalclub wilden wij het met hen hebben over een van de grootste inkomstenbronnen voor onze club: oud papier.

Kijk, wij zijn geen PSV of AJAX dat even een groot sponsorend automeerk of bank belt voor auto's of een gunstig geleende berg geld voor nieuwe spelers, huisvesting, verlichte kunstgras trainingvelden of toptrainers... Wij moeten het hebben van goedwillende middelgrote of kleine bedrijven, ingeleverde lege inktcartridges, Grote Club Acties, contributie van leden en.. juist: oud papier. En het lukt aardig om het hoofd boven water te houden... jaren lang hebben we een kleine schuld gehad bij de gemeente en mede door de oud papier opbrengst is deze schuld afbetaald.

Een kleine schuld, ach dat is inherent aan een kleine club die er weer bovenop probeert te krabbelen. Niets mis mee, de clubliefde van velen is dusdanig dat de korf ons doel (D.K.O.D.) momenteel bruist van de energie, iets wat ons goed doet in dit jubileumjaar.



De mannen die we interviewden zijn, ondanks het feit dat ze nooit zelf gekorfbald hebben, altijd betrokken geweest bij de club. Papier ophalen voor 2 cent de kilo was voor hen jaren lang geen probleem, ook de sneeuw die er lag of uit de lucht kwam vormde geen belemmering. Als club zijn we blij dat de opbrengst tegenwoordig wat meer is en dat een jonge generatie is opgestaan om de taak van deze mensen over te nemen (al vragen wij ons af of we met ijzel de weg op zouden gaan). Maar terwijl ik de ene uit een bejaardenhuis ging halen en de andere zelf naar het clubhuis kon komen, bedacht ik mij dat het ongelofelijk is wat deze mensen aan geld hebben opgehaald. Dat duurt nog steeds voort... één van

de twee streek zelfs de in de koffie leeg gegooid papier en suikerverpakkingen glad en stopte deze in zijn broekzak. En het zou ons niet verbazen als het servetje waarmee de overgebleven appelflappen mee naar huis gingen uiteindelijk in de papiercontainer terecht is komen ;-)

Maar tijdens het gesprek hebben we flink gelachen... en zijn er een aantal leuke anekdotes voorbij gekomen. Zo is de één weg gegaan omdat hij zich bij een voetbalclub zowel voor de zaterdag als zondag spelenden (is dat een NL woord?) inzette en dat dit jaren geleden als rede werd aangevoerd om iemand uit de voetbalclub te zetten... wat ga je dan doen? Dan ga je naar de dichtstbijzijnde club die niets met voetbal te maken heeft (en toch alleen maar op zaterdag speelt)! De ander ging met zijn veel te zwaar beladen Cuore dagelijks papier ophalen, maar



moest tussen de middag even naar huis omdat hij voor zijn moeder moest koken... die vond het maar niets dat hij na het middageten weer weg moest voor z'n 'oranje' zwarte cluppie'.

Lucky 4 us!!!

vervolg op de volgende pagina...

Wij waren natuurlijk benieuwd of de heren wel eens iets speciaals hadden gevonden tussen het oud papier, maar dat bleek niet echt aan onze verwachtingen te voldoen. Geen per ongeluk weggegooide etsen maar hooguit een bos uien... maar dat is misschien maar goed ook anders zouden we bij het wegen wel eens door de mand kunnen vallen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Papier ophalen daar is het om te doen... dat we tegenwoordig in Doorwerth en Heveadorp op kunnen halen, heeft met het terugtrekken van de kerk aldaar te maken. Die zagen er waarschijnlijk geen heil meer in en DKOD wist via de heren beslag te leggen op deze wijken door snel en kordaat wat telefoontjes te plegen waardoor Peter en zijn mannen nu maandelijks deze dorpen ontdoen van het oude papier.

Kijk... dat is nu een van de redenen dat wij elk een jaar een flinke positieve post hebben op de begroting.

Maar na één uur van dit gesprek staat één van de heren op en wenst ons nog een prettige avond... hij moest toch echt naar huis... "het voetbal komt er zo op!", hoorde we nog net voordat hij de bestuurskamer uitliep.

De andere heb ik met rollator en al weer in mijn, voor hem eigenlijk veel te lage, auto gezet en weer keurig afgezet bij het bejaardenhuis.

Een brede glimlach was bij de goede mannen te zien...

„,wat oud papier en clubliefde eigenlijk niet doen voor de personen zelf en hun vereniging!



De grootste sponsor van DKOD

Best leuk dat je als oud papier coördinator bent, je coördinator bent van de grootste sponsor van onze club. Elke week wordt er weer oud papier verzameld in de zeecontainer op het terrein van v.d.Vegte in Heesum. Vooral Wim van Ginkel is hier dagelijks druk mee en sleept het papier van waar hij het maar kan krijgen naar de container. Echt ongelooflijk dat door deze persoon de container bijna elke week vol zit. Verder heeft DKOD twee wijken in Doorwerth / Heveadorp waar eens in de maand het oud papier opgehaald wordt.

De laatste vrijdag van iedere maand staat de wijk in Doorwerth op het programma. Met een man of vier en een vuilniswagen van Jansen recycling gaan we langs de flats in Doorwerth waar het papier dan al buiten staat. Het is een uurtje of twee sjouwen, maar met een beetje geouwehoer achter op die vuilniswagen is het eigenlijk zo voorbij. Vooral al je weet dat onze club er weer beter van wordt is het klusje eigenlijk zo geklaard.

Iedere laatste zaterdag van de maand is Heveadorp aan de beurt. Twee personen, waar onder iedere maand Jan Westerhof, scheuren met de vuilniswagen door de smalle straatjes van Heveadorp en halen het papier op wat de bewoners dan al buiten hebben gezet. Met Jan maak je altijd wat mee, hij kent bijna iedereen in Heveadorp en de koffie wordt vaak aangeboden. Na iets meer dan twee uurtjes is deze klus geklaard en zijn de centjes voor DKOD weer binnen.

Dankzij deze papier ophalers staat onze vereniging er een stuk beter voor, we moeten zeker trots zijn op deze mensen.

Groeten, Peter

Mocht jij ook eens willen helpen en ben je 18 jaar of ouder, bel me dan even op: 06-53881850!





15 november



Knutselmiddag

Verzamelen: 14.00 in de Berk
Wie: iedereen uit de F, E, en D
Eind: 17.00

dropping

Verzamelen: 19.30 bij de Berk

Waarheen: Ergens in Nederland

Wie: Iedereen uit de C, B, Junioren en Senioren

Heelsun

Mee te nemen: Warme kleren, goede schoenen en zaklantaarn

18 november

DKOD 1932 - 2007

DKOD 75 jaar

De jubileumcommissie gaat in het seizoen 2006-2007 allerlei activiteiten organiseren in het kader van het 75 jarig jubileum.

Hiervoor willen wij je vragen dit te ondersteunen door het overmaken van € 19.32 op bankrekening 38.50.64.780 t.a.v. DKOD, Heelsun o.v.v. jubileum DKOD

Wille jullie meehelpen?
Alvast bedankt namens de jubileumcommissie

Steun de jubileum commissie

Fotowedstrijd

Wie heeft er een prachtige korfbalfoto in een van de volgende categorieën ???

Vreugde/Teleurstelling

Doelpunt!

In beweging

F@N

Zowel DKOD-leden als externe die een mooie foto van de korfbalsport insturen kunnen meedingen naar de prijzen !!!

Of het nu afgedrukte foto's zijn of digitale dat maakt niets uit. Je hoeft ook niet bang te zijn dat de foto's niet bij je terugkomen of dat ze automatisch ons 'eigendom' worden en in Talpa commercials naar voren komen (die eindelijk korfbalwedstrijden gaat uitzenden).

Ze worden alleen gebruikt in de Tempo (met bonvermelding) en natuurlijk in een soort van Photo-Wall-Of-Fame in het clubhuis. Wij zijn heel benieuwd naar jullie inzendingen en wachten geduldig af. Misschien zie je de redactie af en toe wel akelig dichtbij komen met een camera. Dat zou echter betekenen dat we geen foto's van jullie krijgen en dat zou zonde zijn want aan het einde zijn er een mooie prijzen beschikbaar..



De foto's zullen door de professioneel fotograaf Arjan van Bruggen beoordeeld worden.

Ook zal hij ervoor zorgen dat de foto's van de prijs winnaars (1^e, 2^e en 3^e plaats) uitvergroet zullen worden zodat iedereen ze tijdens de prijsuitreiking kan zien en de winnaars ze na afloop mee naar huis mogen nemen.

1ste PRIJS

**2 kaarten voor de:
Korfbal League Zaalfinale !!!!**

Lever je foto met vermelding van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en leeftijd in bij de Tempo-redactie (zie colofon) of mail deze naar de webmaster (webmaster@dkod.nl)

In het voorjaar van 2007 maken we de winnaars van deze wedstrijd bekend, je kunt dus nog de nodige foto's maken en inzenden.



ZAALWACHTEN

In november begint het zaalseizoen weer voor de korfballers en dat betekent dat er zaalwachten nodig zijn. De zaalwachten vangen tegenstanders en scheidsrechters op en zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

Dat is niet iets wat DKOD verzint, het is verplicht gesteld door de bond.

Velen van jullie zijn al eens zaalwacht geweest en het zou fijn zijn als we het ook dit jaar weer voor elkaar krijgen dat er bij elke wedstrijd zaalwachten aanwezig zijn.

Vorig jaar zijn we tegemoet gekomen aan de wens om ouders alleen zaalwacht te laten zijn gedurende de wedstrijd van hun kind(eren). Dat is minder belastend, maar betekent wel dat er meer mensen nodig zijn. We hebben er daarom toen voor gekozen om 1 persoon in te delen (ipv 2). Dit blijkt te weinig te zijn. Vaak kwam er wel iemand bij zitten, maar soms ook niet en dan is het lastig wanneer er extra dingen bijkomen zoals bijv. scheidsrechters van buiten opvangen en ballen in de gaten houden. We hebben dan ook per wedstrijd 2 personen nodig.

Vorig jaar bleek dat er mensen zijn die wel vaker dan 1 keer zaalwacht willen zijn omdat ze toch naar de wedstrijd komen kijken. Dat geldt vnl. voor ouders van jongere jeugd. Het leuke is dat je de wedstrijd beter kan volgen wanneer je de stand bij moet houden, want je kunt/mag geen moment missen!

Voor de wedstrijden met oudere jeugd hebben we ook DKOD-ers nodig die op dat moment niet spelen. Dat valt niet mee omdat er natuurlijk ook uitwedstrijden zijn en er ingelopen moet worden.

Zaalwachten worden niet gevraagd, maar net als ridders voor een uitwedstrijd ingedeeld. Dat is lastig als ouders bijv op zaterdag werken. Daarom zouden we graag willen weten of er mensen zijn die bereid zijn om vaker dan 1 keer zaalwacht te zijn.

Hiertoe zullen er briefjes worden uitgedeeld waarop u kunt invullen of u 1 of meerdere keren per zaalseizoen zaalwacht wilt zijn.

Alvast bedankt voor jullie medewerking

Herma Koehorst & Elona Derks

DKOD B3

De D3 heeft op zaterdag 28 oktober een wedstrijd gespeeld en zoals altijd heeft DKOD weer gewonnen. En we waren eigenlijk al kampioen geworden op 14 okt.

Toen hadden we met 7-1 gewonnen van DVO. We begonnen in de aanval met Evelien, Maud, Twan en Niels. Al snel scoorde Twan de 1-0. Niet lang daarna scoorde Evelien 2-0. De verdediging met Anne, Marjolijn, Julia en Luuk was goed bezig, ze lieten namelijk geen bal door. Even later maar eentje helaas.

Deze kampioenswedstrijd hebben we uiteindelijk ook met 7-1 gewonnen. We hadden wel een paar blessures opgelopen. En elke keer was het weer raak bij Julia. Want een jongen van DVO kwam met zijn noppen op Julia's enkel terecht. En we hadden een slechte scheidsrechter. Want als er een bal uit het veld was floot hij niet eens af en als iemand de bal uit je handen sloeg floot hij ook niet af. En als wij voetbal maakten floot hij wel, en als DVO voetbal maakte floot hij niet.

Maar uiteindelijk hebben we gelukkig wel gewonnen!!!!!!

Toen het was afgelopen kregen we van Marielle een zwart shirtje met daarop geschreven In het oranje ORANGE BLACK DEVILS. Bij sommigen lijkt het wel of ze een jurkje aan hebben.

Toen we terug kwamen in de Berk gingen we gezellig met z'n allen taart eten, kregen we een zakje snoep en een chocolade medaille met daarop NR 1!!!!!!!!!!!!!!

Ook gingen we met z'n allen op de foto.

Met vriendelijke groeten van de D3



KAMPIOEN

De sponsor commissie van DKOD

De sponsor commissie van DKOD heeft dit seizoen de nodige successen behaald. Onze hoofdsponsor Hooijer BV heeft het contract verlengd en steekt het 1^e team van DKOD in nieuwe shirts. Dit is mede gelukt dankzij de goede inzet van Rien Hooijer en Bernard van den Berg. Helaas nemen deze mensen afscheid van de sponsor commissie. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet.

De sponsor commissie is hierdoor sterk uitgedund waardoor het erg lastig was om een belangrijke inkomstenbron van DKOD te runnen.

Vanaf dat moment zijn er verschillende mensen geweest die extra energie hebben gestoken in het zoeken van sponsoren, maar die niet voor vast in de commissie zitten. Uiteraard zijn we erg blij met deze mensen die toch de commissie draaiende hebben gehouden!

Succes is er zeker behaald door deze mensen. Zo hebben we sinds kort ons sponsoraanbod kunnen uitbreiden met reclameborden en korfreclame. Gelukkig hebben we ook voor het bekende aanbod zoals tassen, shirts, pakken en advertenties nieuwe sponsoren kunnen vinden. En heeft Ton van der Pol ervoor gezorgd dat de bestaande advertenties weer verlengd zijn. Ook de website heeft een extra onderdeel gekregen. We willen Wilco Goossens dan ook bedanken voor de sponsorpagina die hij heeft gemaakt, waarbij men door kan linken naar de diverse internet pagina's van de bedrijven.

Het is voor DKOD van groot belang dat er een vaste commissie ontstaat van minimaal 6 mensen waarvan Linda Roozeboom en Marieke Houtriet de administratieve zaken regelen en Linda het aanspreekpunt is van de sponsorcommissie. Ook zoeken wij vaste mensen die de moed hebben om bij bedrijven binnen te gaan en een goed woordje te willen doen voor DKOD. Dit houdt niet in dat mensen die niet in de commissie zitten, of toe willen treden, hier geen energie in mogen steken. Wij zullen als DKOD alle hulp van elk lid kunnen gebruiken om via connecties of relaties van ouders mogelijke sponsoren aangedragen te krijgen.

Iedereen weet dat de kosten alleen maar stijgen en dat er het nodige aan investeringen gedaan dient te worden binnen DKOD. Draag de sponsoren een warm hart toe dat doen zij ook naar DKOD. Het moet een win - win situatie worden voor zowel DKOD als de sponsoren.

Op deze manier zorgen wij met z'n allen voor een gezond DKOD.

Namens alle leden van de sponsorcommissie:

Marieke Houtriet, Evert Houtriet, Jako van der Kolk, Linda Roozeboom en José Verheij

HOOFDSPONSOR



HOOIJER WEGENBOUW
Tel. 0317-318666

Ledenadministratie

De ledenadministratie dient rechtstreeks benaderd te worden bij:

- opgave van leden
- bedanken van leden
- opgave van donateurs
- zaken betreffende de contributiebetaling

De contributieregeling vanaf 01-07-2006 voor DKOD is als volgt:

Senioren	(19 jaar en ouder)	€ 17,90 p/p p/mnd
Junioren	(16 jaar en ouder)	€ 12,75 p/p p/mnd
Aspiranten	(12 jaar en ouder)	€ 9,55 p/p p/mnd
Pupillen	(6 jaar en ouder)	€ 7,50 p/p p/mnd
Welpen	(jonger dan 6 jaar)	€ 5.20 p/p p/mnd
Midweekers	(<u>hele seizoen</u> midweekcompetitie)	€ 13.25 p/p p/mnd
Overige leden	(niet spelend e.d.)	€ 5,00 p/p p/mnd

De indeling van de leeftijds categorie jeugd is per 1 juli 2005 gewijzigd!

Bedanken als lid van DKOD tijdens het verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni) houdt toch de verplichting van betaling van de gehele jaarcontributie in, omdat DKOD op haar beurt ook de gehele bondscontributie voor die periode dient te betalen.

Bankrekening 35.50.75.997 t.n.v. D.K.O.D. te Renkum

Voor inlichtingen over contributiebetaling kunt u terecht bij de ledenadministrateur:
J. van Huenen, Th. de Bockweg 44, 6871 EJ RENKUM, Tel + Fax 0317 – 312944
e-mail: jvhuenen@planet.nl

NOVEMBER

<i>Karel Hoegen</i>	02-11
<i>Erik Boelens</i>	04-11
<i>Naomi van Gent</i>	04-11
<i>Nina Staal</i>	04-11
<i>Irene van Dijk</i>	05-11
<i>Niels Mulder</i>	05-11
<i>Ariane Bon</i>	12-11
<i>Jos Beekhuizen</i>	15-11
<i>Luke Ruijs</i>	15-11
<i>Karlijn Houx</i>	16-11
<i>Timo Staal</i>	18-11
<i>Nicole Trefflich-Luit</i>	18-11
<i>Manon ten Kate</i>	19-11
<i>Oosten v.d. Vegte jr.</i>	21-11
<i>Rita v.d. Kamp</i>	27-11
<i>Rianne Hooijer-van Grasstek</i>	27-11

Nieuwe leden:

*Linda de Ruijter, Ilene Cleveringa,
Leanne Cleveringa, Nico Pasman*

JARIGEN

Uit als een nachtkaaars....

We zijn lekker bezig binnen DKOD, het jubileumjaar 2007 werp zijn schaduwen vooruit zoals het zo mooi heet. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, mensen lijken enthousiaster dan een tijdje geleden. Het is dan ook goed toeven bij DKOD, de sfeer is gewoon goed te noemen, met natuurlijk her en der wat hobbeltjes, die binnen het verenigingsleven thuishoren. Een grote zorg is wel de bezetting van het bestuur en enige commissies. Het is echt nodig om de enthousiaste mensen, die keihard werken om de zaken goed te laten verlopen, waar mogelijk te ondersteunen. Ook ons clubblad lijkt door het naderende jubileum weer wat van zijn oude glorie terug te krijgen, gelardeerd met aardig fotomateriaal en lezenswaardige artikelen. Wat gaat er echter gebeuren als de activiteiten rondom het jubileum het einde zijn ??? Een aantal activiteiten zal zeker terugkeren, zoals de wedstrijden tussen oud-leden, die een vaste plaats zal gaan

krijgen, of ik moet me ernstig vergissen. Het clubblad is binnen DKOD altijd een belangrijk item geweest en dat moeten we beslist zo houden, dus mijn oproep is aan iedereen om eens te kijken of hij/zij vanuit zijn visie af en toe eens een bijdrage wil leveren aan een lezenswaardige TEMPO. Vanuit het supporter zijn, vanuit het trainer zijn van een ploegje, vanuit het deelnemer zijn aan één van de vele activiteiten, desnoods vanuit een onverwachtse invalhoek, bijvoorbeeld een stukje geschiedenis vanuit de belevenissen van een balletje.....

Het verhaal van een balletje,

Het oude balletje dacht met weemoed terug aan lang vervlogen tijden, toen het korfbal nog korfbal was. Met z'n netjes gestrikte veter, heerlijk heen en weer gegooid tussen enthousiaste jonge mensen, vooral om het spel nog niet om de knikkers. Ja, het was wel heel lang geleden dat hij als eerste DKOD-bal zijn rondjes boven het groene Heelsumse gras maakte. Eigenlijk was hij voorbestemd om voetbal te worden, maar met die stalen neuzen van de kicks, daar had hij niets mee. Hij voelde het eigenlijk al vroeg aan hij wilde het hogerop zoeken, zijn doel lag toch wel op ongeveer drie en een halve meter. Hij stuitte spontaan wel een halve meter hoog, toen een aantal mensen besloten om een korfbalclub op te richten en hem uitkozen als de bal waarmee ze hun spel gingen spelen. Wat lag hij in die begintijd vaak in het gras, maar alles beter dan het domme geschop waar zijn broertje bij het voetbal mee te maken had. Vaak kwam zijn broertje onder de krassen en zwaar gehavend thuis. Na een tijdje ging het een stuk beter, steeds minder lag hij op het gras, al was het soms best lekker om in het gras te liggen, vooral op zo'n heerlijke zomerse dag. Soms dacht hij laat me maar even, maar ja hoe krijg je een stelletje gedreven korfballers zo ver dat ze eerder dan nodig was met hun spelletje zouden stoppen, niet dus. In een jolige, of beter gezegd balorige bui nam hij de spelers en speelsters wel eens in het ootje en stuitte expres een andere kant op, dan iedereen verwachtte. Niemand had hem door en hij lachte dan stiekem in zijn ventieltje. De leukste momenten waren toen de eerste overwinningen behaald werden, als na het eindsignaal hij uit pure vreugde heel hoog de lucht in geslingerd werd. Met een beetje geluk kon je dan half Heelsum zien, toen nog zonder bejaardenflats en een skyline die onderbroken is door een autoweg, maar nog het knusse dorp, waar iedereen elkaar en DKOD kende. Wat was hij trots toen "zijn"spelers en speelsters de Bondsdag in Doetinchem wonnen, ze hadden toch hun eerste vaardigheden mede aan hem te danken. Stiekem had hij een biertje teveel genomen na dit eclatante succes en had daar een erg opgeblazen gevoel van gekregen en dat is eigenlijk niet zo goed voor een bal op leeftijd. Toen hij een paar jaar zo bezig was, begonnen de jaren toch te tellen, vooral bij wat regenachtig weer kreeg hij toch last dat hij wat vocht vasthield en daardoor nam zowel zijn gewicht en omvang wat toe. Hij liet het niet merken als vooral enkele dames lieten blijken niet gecharmeerd te zijn van zijn toegenomen gewicht en omvang en problemen hadden om letterlijk hun doel met hem te bereiken. Gelukkig had hij twee zoons die zijn taken langzaam konden gaan overnemen. Het was zijn kostbaarste bezit, maar omdat hij zeker wist dat de speelsters en spelers zuinig met zijn kroost zouden omspringen, (was dat nu met zijn achterachterkleinkinderen ook maar zo!) kon hij vrij eenvoudig een stapje terug doen. Als dank voor bewezen diensten kreeg hij nog een nieuwe veter en werd heerlijk verwend met een potje ballenvet, wat kan je eigenlijk nog meer wensen. Hij had al veel voetballen op een veel triestere manier een stapje terug zien doen, of nog erger, zonder dat er nog maar iemand naar omkeek lagen ze eenzaam achter in een hokje. Hij deed af en toe ook nog

G
O
L
D
E
N
C
O
L
U
M
N

gewoon mee op de trainingen, waar natuurlijk zijn zoons eerste keus waren, maar hij hoorde er nog echt bij. Midden in de jaren vijftig begon zijn clubje echt naam te maken en zijn zoons, die ondertussen ook al weer kindertjes hadden (Ja, hij was een heel trotse opa), vochten met z'n tweetjes om bij de diverse kampioenswedstrijden de uitverkorene te zijn.

Tot zover een stukje "onzin" uit een rare invalshoek, om te laten zien dat met een beetje fantasie er best nog wat op papier kan komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om Tempo te vullen met allemaal onzin, maar er gebeurt zoveel binnen onze vereniging dat er ook na het jubileum een goed gevulde en lezenswaardige Tempo uitgebracht moet kunnen worden. De redactie rekt op iedereen, zodat het niet die bekende nachtkaaars gaat worden.



Tot de volgende column.

Dick Hoegen

TRAININGSTIJDEN ZAAL 2006-2007

!!! LET OP !!!

**BRAM STREEFLANDWEG VANAF DINSDAG 31 OKTOBER
RIJNKOM VANAF DONDERDAG 2 NOVEMBER**

RIJNKOM				BRAM STREEFLANDWEG	
DINSDAG	17.30	18.30	D2 – D3	18.00 – 19.00	E1/E2
	18.30	19.30	D1 – C1		
	19.30	20.30	B1 – A1		
	20.30	22.00	SELECTIE		
WOENSDAG	18.00	19.00	D1 - E1/E2	17.30 – 18.30	F1
	19.00	20.00	A2 – 5 ^e		
	20.00	21.00	3 ^e – 4 ^e		
DONDERDAG	17.30	18.30	D3 – C1	18.00 – 19.00	D2
	18.30	19.30	B1 – A1		
	19.30	21.00	SELECTIE		

TRAININGSTIJDEN ZAAL 2006-2007

Op een warme juniavond in 1992 wandelde ik (met dank aan de jet lag) om twee uur 's nachts door de straten van New York en zag dat er zich voor mijn ogen, ondanks het onchristelijke tijdstip, een voor mijn gevoel magisch schouwspel afspeelde. Met ongeremd en aanstekelijk enthousiasme speelden ongeveer tien overwegend negroïde en imposant getrainde jongemannen een straatbasketbalwedstrijd waar de passie en de strijd vanaf spatten. Als fervent straatvoetballer herkende ik onmiddellijk het ongeëvenaarde 'la duende', een momentum waarin in dit geval de sporter zo volledig opgaat in zijn passie, dat er iets ontstaat dat meer is dan de sport. Een soort magisch moment waarop het publiek de adem inhoudt en alles zich concentreert rond de personen die deze duende bezitten.



Omdat wij als moderne mens ons met speels gemak hebben aangepast aan een tijd en een leven waarin liefst alles in de hoogste versnelling wordt afgewerkt, ontgaat dit soort verholen schoonheid ons nog wel eens. Het zijn pareltjes van esthetiek en klein geluk die onverschillig door ons verweerde bewustzijn worden genegeerd.

Toch heb ik de afgelopen weken ondervonden dat het in onze hoofdstad zelfs een scherpe geest moeite zal kosten om een glimp van de ook al zo edele korfbalsport op te vangen. Direct nadat mij werd gevraagd om als 'buitenstaander' een (geschreven) bijdrage te leveren voor het vijfenzeventigjarig jubileum van korfbalvereniging DKOD, leek het mij niet te professioneel om een tekst te schrijven zonder ooit ook maar een korfbalwedstrijd te hebben gevolgd. Maar pas na een zoektocht op het internet openbaarde zich eindelijk de aanwezigheid van een uitstekend verstopte korfbalvereniging. Als niet-ingewijde heeft het korfbal voor mij immer een status aparte gehad. Een van de weinige sporten die ik niet kan plaatsen, laat staan dat ik enig idee heb welk type mensen de weg naar deze behendigheidssport hebben gevonden. Is deze keuze genetisch bepaald? Is korfbal een sport die beter gedijdt in de provincie? Is het de plaats en de vriendschap met de mensen aldaar die je (speciaal als jongen) doen besluiten om te gaan korfballen? Als ik op een reguliere zaterdagmiddag in het semi-chique Amstelveen ben, dan kom ik daar tientallen kinderen met hockeysticks tegen. Maar gedurende mijn jeugd in Amsterdam-West kende ik geen korfbal. Als kind heb ik buiten op straat en (verplicht) op school alle denkbare sporten beoefend, maar (zelfs tijdens de vele uren en dagen dat ik spijbelend elders vertoefde) ben ik nooit ook maar één korfbal op mijn weg tegengekomen. Ik denk dat een jongen die bij ons voor korfbal had gekozen, eenzelfde zweem van wantrouwen had ontvangen als de gevoelige knul die zich voor het ballet had aangemeld. Maar ik ken daarentegen ook niet één enkel vriendinnetje die de sport destijds beoefend heeft. Het enige korfbal dat wij incidenteel mee kregen, zat tijdens de reguliere zondagavonduitzending van Studio Sport tussen het binnen- en buitenlandse voetbal ingepropt: de traditionele wedstrijd tussen Nederland en België in Ahoy. Een wedstrijd die Nederland, gesteund door een immer enthousiast publiek, in de herinnering altijd won. Maar ondanks de aanstekelijke ambiance en de (h)erkenning van topsport, bleef het een activiteit van een andere planeet.

Nu zo'n vijftientig jaar later is er in mijn

belevingswereld naar deze sport toe weinig veranderd. Het korfbal heeft nog steeds niet mijn weg gekruist en door de jungle van televisiezenders ben ik zelfs al jaren van Nederland-België verstoken gebleven. De enige informatie die ik in al die jaren toebedeeld kreeg, kwam uit de zeer leesbare interviews met Ben Crum. Helaas is Crum een uitzonderlijk figuur binnen de korfbalsport. Want ik weet niet hoe het met de aanwas van jonge korfballers is gesteld (in een tijd waarin de pc en de commerciële tv-sporten heersen), maar juist het korfbal zou denk ik juist baat hebben bij een controversiële persoonlijkheid zoals het Nederlandse basketbal die kent in de persoon van Ton Boot. Een man of een vrouw die de onmiskenbare schoonheid van het korfbal (na twee wedstrijden in respectievelijk Zaandam en Abcoude (het oude alfabet) te hebben gezien oordeel ik met groot respect) kan uitdragen naar die nog zo grote groep van onwetenden. Het korfbal zoals ik dat tijdens mijn bezoeken heb ervaren is bovenal een sport die drijft op een ouderwets verenigingsleven, op eendracht en harmonie en op zijn non-agressieve vrouwelijke element. Kunst boven kracht.

De vraag is natuurlijk of de raskorfballer/ster het wel prettig vindt als zijn of haar exclusieve sport ooit door de massa zal worden omarmd. Het doembeeld dat ook het tot nu toe brandschone (top)korfbal verpest zal worden door het vergif der commercie. Hoewel niet helemaal vergelijkbaar (het korfbal blijft de ultieme amateursport), is de exclusiviteit namelijk ook de charme van sporten als golf en polo. Ik ben het overigens niet met korfbalgoeroe Ben Crum (in zijn streven naar professionalisme in de sport) eens dat het topkorfbal een vaste zaalsport dient te worden. Juist omdat het fysieke contact ontbreekt en het bloed, zweet en tranen niet helemaal des korfbals is, vind ik het jammer als het korfbal ook nog de strijd met de elementen overboord gooit. De sport vraagt de spelers en speelsters onder andere om tact, overzicht, gevoel voor positie, samenwerking, (worp) techniek en conditie. Maar om de korfbalsport net dat stukje aardse en onvoorspelbare mee te geven, zou het zelfs verboden moeten worden om ooit nog één buitenwedstrijd af te gelasten. IJs, storm en sneeuw weder dienende geeft dit het korfbal in mijn ogen namelijk de soms nog ontbrekende uitstraling en het karakter dat de sport eigenlijk verdient.

Twee weken geleden wandelde ik op een aangename doordeweekse oktoberavond in hartje Amsterdam het Muziektheater uit, passeerde het Waterlooplein en naderde met rasse schreden mijn op de Plantage Middenlaan

geparkeerde auto. Het was reeds half elf, maar plotseling staakte ik mijn passen en leek de tijd voor even stil te staan. Het schouwspel dat zich voor mijn ogen voltrok tarte in mijn optiek namelijk iedere bizarre vorm van lotsbestemming en toeval; verstopt tussen de dichte bebouwing van de binnenstad zag ik namelijk, op een door een flets kunstlicht beschenen gravelveldje, een groepje mensen de korfbalsport beoefenen! Twee jongemannen en een jongedame trachtten er zo te zien met gracieuze pogingen hun worpen naar de korf te perfectioneren. Ik ben op gepaste afstand een kwartier blijven kijken. De setting, de sport en het momentum deden mij ademloos toekijken. Het op zich zo simpele tafereel bezorgde mij evenveel vreugde als die memorabele avond in Manhattan en toonde maar weer eens aan dat als je de tekens volgt, de verborgen schoonheid (ook al vijfenzeventig jaar bij DKOD) vanzelf in het zicht krijgt.

***Het sportieve, eensgezinde
echtpaar.***

***Staande tussen twee korven
naast de sporthal.***

***Met zowel intuïtie als ratio in
hun korfbaltassen.***

Altijd aan de bal.

***Feuwig geconcentreerd op hun
passen.***

André Gieling

André Gieling (13-09-1969) speelde zeven jaar voor Ajax, zes knieoperaties noopten hem te stoppen met topvoetbal. Hij is (onder andere tien jaar lang met Cor Coster -de schoonvader van Johan Crujff-) werkzaam als voetbalmakelaar, is tevens journalist en schrijver van de roman: Adrenaline! Bedrog op de grasmat.

het seizoen VAN:

ze veranderd in wat ze nu zijn. En het loopt prima nu ☺

Over de wedstrijden

We hebben 2 oefenwedstrijden gespeeld en ook allebei gewonnen... al was het eerste team ongeveer maatje S, ze waren dus nogal klein. En achteraf bleken ze net naar de B gegaan te zijn, en dat dat de 1^{ste} wedstrijd was als team. Het 2^{de} team waar we tegenover stonden was ook niet erg goed/groot, maar ze gaven wel redelijk partij. Er zat ook een of andere mafketel bij die weigerde een pleister te plakken op zijn opgehaalde knie. Dus mocht hij niet meer verder spelen. Jij je zin.

Al hebben we allebei de oefenwedstrijden gewonnen, het waren geen teams waarover je naar huis schrijft.

Nu dan de echte hap, het seizoen. We zaten in de poule met Duko B3, Regio B2 en Steeds

Door Simon Spronk en Maarten van Hees

Dit seizoen begonnen we met twee nieuwe trainers, namelijk Coen en Malou. In het begin was het wel even wennen, omdat de trainingen toch wel een stuk moeilijker en serieuzer werden. Maar het had wel effect, want we zijn toch kampioen geworden ☺ ook kregen we 3 nieuwe spelers in de B1: Justa, Anne en Linda. Justa heeft al gekorfbald in het verleden, maar Anne en Linda waren helemaal nieuw. Er kwamen ook nieuwe vakken, wat in het begin best wel even wennen was. Eerst waren de vakken als volgt :



Foto: G. Budding

Tom, Chris, Naomi en Carolien
Simon, Maarten, Annelies, Hanneke

Nadat Coen en Malou kwamen:

Tom, Maarten, Naomi en Carolien
Simon, Chris, Annelies, Hanneke

Voor ons was dat wel een beetje vervelend in het begin, gezien dat wij ongeveer 6 jaar bij elkaar in het vak hebben gestaan. Maar de lengte was een beetje geconcentreerd in één vak en daarom zijn

Hoger B1. Tegen deze teams hebben we nooit eerder gespeeld, dus we wisten niet waar we tegenover zouden komen. Eerst kwamen we thuis tegenover Duko B3 te staan. Dit bleek een meidenteam te zijn. Ze waren niet echt goed en daarom wonnen we met 20-1. Dit was naar mijn mening geen leuke wedstrijd, want het was af en toe gewoon prijs schieten. Maar goed, de eerste punten waren binnen. SH B1 – Regio B2 was geëindigd in een 7-1 voor SH B1. de week daar op moesten we uit tegen Regio B2. Wij karren

naar Vaassen en komen erachter dat het kunstgras is. Ik heb persoonlijk een grote hekel aan kunstgras, omdat ik al ongeveer op elk kunstgras veld minstens iets heb opengehaald. Arianne coachte ons die wedstrijd, omdat Coen en Malou niet konden. Maarten begon naast het veld, hij had de week ervoor de hele week niet getraind omdat hij een oorontsteking had en nog niet helemaal fit was. Er werd matig gespeeld, deels omdat de nieuwe vakken er nog niet helemaal inzaten, en deels omdat het kunstgras was en sommige mensen niet goed/snel konden draaien omdat ze schoenen met noppen aan hadden. De wedstrijd eindigde in een 7-4 voor Regio. Wij namen ons plechtig voor Regio de volgende keer "tot stukken te malen en in luciferdoosjes terug te sturen".

De week erop moesten we weer tegen Regio B2. Nu moesten we de belofte zien waar te maken. Coen coachte ons dit keer wel. Deze wedstrijd ging gewoon kei-goed. Ik zat af en toe een beetje verbluft te kijken hoe het vak van Chris speelde. Het ging gewoon geweldig, precies zoals het moest. We wonnen daarom ook met 8-2. Dagdag Regio, je bent verslagen door de B1 ☺. Maar we waren er nog niet, want de week erop moesten we tegen SH B1. deze gasten hadden alles al dik gewonnen en het zou onze moeilijkste wedstrijd kunnen worden. Coen stelde voor dat we ze uit de wedstrijd moesten halen, en dat gingen we dus doen. Het waren vette ap... minder fijne mensen. De wedstrijd ging gepaard met een hoop gebeuk en gesjor, en de dame (als je het zo kon noemen) van Carolien ging haar bijna te lijf op een gegeven moment. We hielden ze uit het spel en ze konden geen echt goede aanvallen produceren. We speelden ondanks SH heel goed, net zo goed als tegen Regio. We wonnen daarom met 3-2 van SH. De volgende wedstrijd tegen SH MOESTEN we winnen als we kampioen wilden worden. De week erop toen we uit tegen DUKO B3 moesten, hoorden we dat Regio SH had verslagen met 4-1. Dit betekende dat we dus in ieder geval al kampioen waren. Of we de wedstrijd tegen SH nou verloren of wonnen. De wedstrijd tegen DUKO ging niet erg best. Met veel tegenwind en tegenslagen konden we er een 7-0 uit slepen, wat weinig was aangezien we thuis met 20-1 hadden gewonnen.

Over de wedstrijd der wedstrijden (SH B1 – DKOD B1) kan ik helaas niks vertellen, want toen zat ik bier te drinken in Tsjechië. Maar er staat al een verslag (geschreven door Chris en Tom) op www.dkod.nl. Deze wedstrijd eindigde in een 10-4 voor SH.

Mijn mening over het seizoen:

We hebben heel goede wedstrijden neergezet. Maar we hebben ook onze dieptepunten gehad. Ach, niemand is perfect. Dit is pas het eerste seizoen dat Coen en Malou ons trainen. Wie weet hoe goed we kunnen worden als we doorzetten! In de zaal gaan we gewoon iedereen inpakken.

Maarten en Simon

DKOD B1

PROGRAMMA ZAAL 2006

Gezien het feit dat het competitieschema tot december 2006 momenteel bijna dagelijks gewijzigd wordt door de bond hebben we besloten dat het schema alleen online wordt weergegeven tot er wat meer stabiliteit ontstaat.

Mocht je geen toegang hebben tot het internet informeer dan even bij je trainer/coach of het wedstrijdsecretariaat.

Sorry voor het eventuele ongemak!

De redactie.

www.dkod.nl

ADVERTENTIES
BINNENKANT
COVER-ACHTER

ACHTERKANT